

## Vollsmose igen, igen.

# Hvorfor skal vi have et forskningsbaseret videnscenter i Vollsmose?

*Torben Rugberg Rasmussen, Helle Lykke Nielsen, Mehmet Ümit Necef og Mogens Davidsen*

Håndteringen af Vollsmose og den komplekse sociale og økonomiske virkelighed der karakteriserer bydelen, har været domineret af store ord, dramatiske overskrifter og forsimplede sandheder. Derfor er der nu brug for et videnscenter der kan producere relevant og problemorienteret forskning og vidensdele med alle involverede parter.

Man skal passe på med store ord, dramatiske overskrifter og forsimplede sandheder, for sådan kan verden som hovedregel ikke forstås. Det gælder generelt, men også hvis vi retter blikket mod Vollsmose, der i næsten anmassende forstand har været genstand for store ord, dramatiske overskrifter og forsimplede sandheder.

Det gælder både i form af gentagne udsagn om, at "integrationen-er-slået-fejl!", i form af mere eller mindre elegant *mod-branding* hertil, i form af idylliserende glansbilleder der effektivt camouflerer alle former for problemer og dysfunktionalitet, og i form af beskyttelsesstrategier, der hviler på den forestilling, at enhver kritik, bekymring eller foruroligelse rettet mod Vollsmose dybest set repræsenterer et anslag mod menneskene og kulturen i Vollsmose.

Der er ingen grund til at tro, at man én gang for alle kan bringe denne udveksling af store ord, dramatiske overskrifter og forsimplede sandheder til ophør. Der står ikke umiddelbart nogen politisk og meningsmæssig konsensus og venter.

Ikke desto mindre er der god grund til at insistere på, at Vollsmose bør normaliseres. Og netop fordi området bør udvikles som en selvfølgelig og integreret del af Odense og det danske samfund, er det en indlysende god ide at etablere et forskningsbaseret videnscenter i Vollsmose. Ideen eller ambitionen er således at etablere et videnscenter, der med forankring i relevante forsknings- og undervisningsmiljøer på Syddansk universitet, og med et synligt og flerårigt tilstedevær i Vollsmose, kan bidrage til at kvalificere integrationsindsatsen i området.

Opdraget for et sådan videnscenter skriver næsten sig selv. For det første skal der produceres relevant problemorienteret forskning. Forankringen i forskningsmiljøet på SDU er garanten herfor.

For det andet skal der med videnscentret som omdrejningspunkt sikres en ajourført vidensformidling, en koordineret vidensdeling, en relevant og lokal forankret efteruddannelsesmulighed og et kvalificeret med- og modspil til de mange aktører, der professionelt, con amore eller et sted herimellem er involveret i integrationsindsatsen.

Det er vigtigt at et sådant videnscenter skal fungere som både med- og modspiller. Det, der er behov for, er ikke etnisk *cheerleading* eller videnskabelig klakørvirksomhed, men netop både et kvalificeret med- og modspil til de ideer, strategier og målsætninger, som integrationsindsatsen hviler på. For man kommer ikke udenom, at der som teoretisk underlag for integrationsindsatsen i dag findes både eksempler på faggruppespecifik vanetænkning, flyvsk projektmageri og rigelige doseringer af politisk korrekthed.

At det forholder sig sådan, er hverken nogen skandale eller noget, nogen bør stilles til regnskab for. Derimod er det et udtryk for, hvordan håndtering af mennesker i Vollsmose og den komplekse sociale og økonomiske virkelighed der karakteriserer bydelen, har været domineret af store ord, dramatiske overskrifter og forsimplede sandheder

Videnscentrets forankring i relevante forsknings- og undervisningsmiljøer på SDU er vigtigt. Det gælder både som modspil til vanetænkning, symbolpolitik og politisk

korrekthed og som garant for et validt vidensgrundlag. Samtidig er forankringen på SDU en forudsætning for, at der kan igangsættes og gennemføres større eller mindre forskningsprojekter i området - gerne i samarbejde med Odense Kommune eller andre lokale interessenter som f.eks. skoler, Indvanderrådet, politiet, boligforeningerne, idrætsklubber, Kulturhuset, Biblioteket, det lokale gymnasium, det lokale erhvervsliv osv.

I sidste ende er det kun fantasi og økonomi, der sætter grænser for konkrete forskningsprojekter. Vollsmose er således et relevant arbejdsfelt og studieobjekt for såvel humanistisk, samfundsfaglig og sundhedsfaglig forskning. Det kan f.eks. være forskning med fokus på sprogtilegnelsesproblemer, bo- og madkultur, kriminalitet og bandestrukturer, opdragelsesmønstre, strategier for sundhedsfremme, brugen og betydningen af arabiske og tyrkiske satellitkanaler, sammenhængen mellem kulturel baggrund, leg og læring, demokratiudvikling på lokalplan, forholdet mellem fundamentalistiske og liberale tolkninger af islam, hjemrejsemønstre for områdets ældre, betydningen af investeringer i oprindelseslandet, synet på velfærdstaten osv.

Inden for alle disse områder - og flere til - vil man kunne opnå en indsigt, der ikke blot er interessant i sig selv eller som dokumentation af områdets komplekse karakter, men som samtidig besidder en umiddelbar relevans i forhold til at sikre en professionel og normaliserende integrationsindsats.

Ideen med at etablere et videnscenter i Vollsmose - fysisk f.eks. placeret på den gamle Humlehaveskolen, men organisatorisk knyttet til SDU - har netop dette formål. Og det turde være indlysende, at alle involverede parter vil kunne drage nytte heraf.  
*Kronikkens forfattere er alle lektorer på SDU.*