

## NEKROLOGER

### Overassistent Gerda Carsing, 60 år

Overassistent Gerda Carsing døde tirsdag den 13. maj uden forudgående sygdom. Dermed har Syddansk Universitet mistet en dygtig og engageret medarbejder, men Center for Kulturstudier har mistet sit hjertevarme og menneskelige midtpunkt. Gerda har været centrets sekretær, siden det blev etableret i 1987. Gerda var meget mere end centersekretær, hun var det daglige åndedrag, centrum, humørspreder, inspirator og - frem for alt - et dejligt og hjælpsomt menneske. De hundredvis af studerende, som har passeret Kulturstudiers uddannelser, har altid knuselsket Gerda. De vil aldrig glemme hendes opmærksomhed og lydhørhed.

Censorer, eksterne samarbejdspartnere, gæster og alle, som har haft forbindelse til centret og dets virksomhed, har mødt Gerdas fantastiske evne til at skabe fantasi, kreativitet og skønhed i det store og det små.

Gerda udsmykkede væggene på Kulturstudier. Hun arrangerede udflugter, begivenheder og kage-til-kaffen for sine kollegaer. Hun gjorde hverdage til små festdage og forvandlede hårdt arbejde til legende munterhed og overskud. Gerda elskede alt, hvad der havde med scenen og scenens kunstarter at gøre. Hun arbejdede i mange år på universitetet med teater, musik, god kunst og gode bøger. Nu har Gerda forladt livets scene, og vi står tilbage uden hende. Gerda var et stort menneske. Savnet af hende forekommer os medarbejdere, kollegaer, studerende ved center, institut og fakultet at være ubærligt.

Gerda var i familiens skød, da hun døde. Gerda efterlader sin mand samt to voksne døtre. Vore tanker er hos dem. Vi husker de muntre fester og det glade samvær gennem årene, senest da Gerda fyldte 60 her i foråret.

Æret være Gerdas minde.

*Johs. Nørregaard Frandsen, institutleder  
Institut for Litteratur, Kultur og Medier*

## MINDEORD

### Dødsfald

D.phil. Christian Knakkegaard Møller døde 82 år gammel den 20. februar 2003. Fra 1965 til pensioneringen i 1987 var han professor i kemi ved Odense Universitet. Knakkegaard tog magisterkonferens i kemi i 1947. Allerede inden konferensstudiet var afsluttet, blev Knakkegaard knyttet til Landbohøjskolens Kemiske Laboratorium - først som assistent, senere som amanuensis. I denne periode havde han flere lange studieophold (1946 ved Oslo Universitet (hos Odd Hassel), 1947 ved Cavendish Laboratoriet (hos Max F. Perutz), 1952 og 1961 ved Ottawa National Research Council (hos Gerhard Herzberg)). Der var flere hovedlinjer i Knakkegaards forskning. En var molekylespektroskopi, som han har dyrket ved Københavns Universitet og ved de nævnte studieophold i Oslo og Ottawa. Andre var undersøgelser af faste stoffers struktur og faseomdannelser. Disse undersøgelser blev udført under anvendelse af Røntgen diffraction og klassiske elektrokemiske målinger. Knakkegaards forskningsindsats aftvang respekt. Denne fandt udtryk i tildeling af Københavns Universitets Guldmedalje i 1948, i tildeling af Bjerrums Kemikerpris og Guldmedalje i 1961 og i Københavns Universitets tildeling af Doktorgraden i 1961. Fra 1961 til 1965 var Knakkegaard afdelingsleder og lektor ved Københavns Universitets Kemiske Laboratorier. Derefter og til pensioneringen i 1987 var Knakkegaard professor i kemi ved Odense Universitet.

Ved Knakkegaard's tiltræden i professoratet var Odense Universitet netop oprettet. Knakkegaard ydede en stor indsats ved skabelsen af et kemisk institut med forskningsbaseret undervisning som den centrale opgave - et institut med egne laboratorier, værksteder, bibliotek og sekretariat. Dele af disse tiltag var mod tidsånden. Især var der besvær med at få et værksted og et sekretariat som del af instituttet. Tilrettelæggelse af undervisningen - i de første år for medicinstuderende, senere scient.-studerende - havde høj prioritet. Kun de, der fulgte denne indsats på kloshold, formår nok helt at vurdere den ansvarsfølelse og indsigt, hvormed Knakkegaard løste sine hverv.

Knakkegaard's nemme for eksperimentelt arbejde og hans dybe indsigt i kemien og dens teoretiske aspekter kom stedse studerende og kollegaer til gavn.

Knakkegaard var Thybo af fødsel. Han kom vidt omkring i sin søgen efter lærdom. Lærd blev han, men han svigtede aldrig den dannelse, han fik i sin barndom i Thy. Det eneste, han ruttede med, var venlighed og gæstfrihed.

Kemisk Institut har meget at være Knakkegaard taknemmelig for.

*Lohse, Simonsen, Bjerner og Krogh*